

Voor MAMA

Ik zie een stip in de zee.
Vrij van alles gaat ze verder zonder omkijken.
Soms verdwijnt ze achter n golf.
En dan zie ik ze weer, n vlaag van duizend
herinneringen.
Als kind wist ik dat ge terug kwam.
En nu denk ik, ik zie je Mama, als ik zelf zal zwemmen.

Wivina De Laet

weduwe van Corneel Michiels

geboren te Boom op 9 januari 1935 en
zachtjes ingeslapen in het WZC De Hazelaar
te Kontich op 13 april 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Wivina tijdens de uitvaartplechtigheid in het Uitvaartcentrum Bob Timmermans, Schoolstraat 2 te Duffel op **zaterdag 20 april 2024 om 10.30 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.15 uur.

Haar as zal op een later tijdstip in intieme kring een plekje krijgen.

*Met dank aan dokter De Laet, thuisverpleging
De Zonnebloem en het personeel van het
WZC De Hazelaar te Kontich voor hun goede zorgen.*

Dit melden u:

Miet en Jan
Paul en Linda
Leen en Dirk
Herwig (†)
Koen en Julie

haar kinderen

Ronny, Ivan
Natasja, Kate en Thomas, Kayo
Jannick en Cynthia

haar kleinkinderen

Reyan, Faye, Liam
Lena, Angel, Dylan, Nalini, Lilo
Millie

zijn achterkleinkinderen

Haar broers, schoonzussen en schoonbroers.

Zijn neven en nichten.

De families De Laet, Michiels, Wils en Hofmans.

Rouwadres: Familie Wivina De Laet
p.a. Uitvaartverzorging Bob Timmermans
Mechelsesteenweg 78, 2550 Kontich
Tel. 03 - 457 37 37

Digitaal condoleren: www.bobtimmermans.be