



*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

Louis De Maeyer

weduwnaar van Elza Rommens

geboren te Kontich op 12 april 1933 en zachtjes
van ons heengegaan in het GZA Sint-Augustinus
te Wilrijk op 18 april 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Louis tijdens de uitvaartplechtigheid in de
kerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
Holle Weg te Kontich-Kazerne op **vrijdag 26 april 2024**
om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de
kerk vanaf 9.45 uur.

Aansluitend aan de kerkdienst zal de bijzetting van de
asurne gebeuren in het urnenveld op de begraafplaats te
Kontich (ingang via Duffelsesteenweg).

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum
Dirk Broes, Kapelstraat 59 te Duffel tot en met
woensdag 24 april 2024 na telefonische afspraak op
015 - 32 23 00.

Dit melden u:

Johnny en Myriam Rypens - De Maeyer
Werner en Hilde De Maeyer - Liekens

zijn kinderen

Kristof en Dounia Van Ael - Rypens, Jules, Liv
Aidan en Evelien Rypens - De keersmaecker
Lorenz De Maeyer
Jill De Maeyer
Lennert De Maeyer

zijn klein- en achterkleinkinderen

Zijn schoonbroers, schoonzussen.

Zijn neven en nichten.

De families De Maeyer, Rommens, Claes en
Verschueren.

*De familie dankt zijn huisdokter dokter De Laet en het
personeel van het GZA Sint-Augustinus te Wilrijk
voor hun goede zorgen.*

*Een speciale dank aan Chantal, Lissa, Julia,
Marleen en Ann.*

Rouwadres: Familie Louis De Maeyer
p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes
Bruul 10, 2570 Duffel
Tel. 015 - 32 23 00

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be